



HISTORIA – NUTID - FRAMTID

För den intresserade så kan man säga att en påtagligt livaktig försvarsdebatt kunnat märkas under inledningen av det här året. ÖB:s uttalande om vår försvarsförmåga har verkligen satt fart på debatten i media och till viss del även bland befolkningen i allmänhet. Själv har jag under senare år fått frågor av vänner, grannar m.fl. om hur det egentligen står till med vårt försvar.

Mina svar har då varit av den karaktären att det nog inte bara är ÖB som skulle kunna ställas inför en förundersökning för en eventuell rättslig prövning om att ha yppat för mycket! I alla fall så är det viktigt att försvaret debatteras och då vill jag hänvisa till aviseringen av det seminarium som FTK, i samverkan med Försvarshögskolan, arrangerar den 9 april vilket är öppet för medlemmar att besöka och medverka i.

Framtiden är svår att förutse och för att kunna göra rätt bedömningar så är historien viktig att ha i bakgrunden. Nu menar jag inte att Trängklubbens historia har direkt påverkan på vad som händer med försvaret i dag och i framtiden men Ragnar Söder-

bergs artikel om Trängklubbens historia fram till mitten av 90-talet ger en bra bakgrund till var vi befinner oss med Försvarets Trängklubb idag. Intressant att läsa att namnet på klubben var föremål för diskussion redan på 30-talet. I senare nummer kommer vi att skildra Trängklubbens utveckling under senare år.

Flera av Trängklubbens medlemmar har under årens lopp varit både perifert men också bokstavligen involverade i omorganisationer av Försvarsmaktens underhållsorganisation. Att stora delar av logistiken nu överförs från Försvarsmakten till Försvarets Materielverk har varit föremål för artiklar tidigare i Klubbnytt. Vår ordförande, Bengt Andersson, är synnerligen konkret involverad och ger även i detta nummer en beskrivning av det som kallas Omdaning av försvarslogistiken och hur det gått.

Resultatet om hur det verkligen går låter nog vänta på sig ett tag till. Många säger säkert att det var enklare förr då alla visste vad underhållstjänst var och även kunde underhållstjänstens olika tjänstegrenar. Men utvecklingen går framåt och skall man

hänga med så måste man hela tiden förkovra sig i samtidens tankar och förändringsarbete. Men visst, nog kan det upplevas att kvartermästarens arbete var enklare då stöd för planering inte var PRIO utan POP (Papper och Penna) men då kan man ju också gå tillbaka till stentavlornas tid vilket kanske inte är till gagn för utvecklingen.

Samarbete gagnar föreningar som har liknande intressen som vår egen klubb. Därför kommer vi att försöka haka på evenemang mm som andra föreningar för försvarsintresserade genomför. I det syftet skall vi försöka uppdatera vår hemsida mer frekvent så att även samarbetspartners evenemang som resor, föredrag mm blir synliga. Det blir alltid billigare per person med en full buss än en halvfull. Dessutom träffar man trevliga gelikar.

Detta om lite av vad som i övrigt står att läsa i Klubbnytt denna gång. Trevlig läsning! Glöm inte att anmäla dig till årsmötet som äger rum den 7 mars.

Olle Schylander
Förstärkande redaktör



ORDFÖRANDENS SPALT

Omdaning av försvarslogistiken steg 1 --- hur gick det?

Den första januari 2013 överfördes mer än 1500 anställda från Försvarsmakten till Försvarets Materielverk (FMV) och samtidigt som stora delar av ansvaret för försvarslogistiken också flyttades till FMV. Överföringen föregicks av omfattande förberedelser. Beställningsmönster förändrades. De datoriserade stödsystemen måste anpassas och nya rutiner infördes. Vilka är då de första intrycken av dessa omfattande förändringar?

Jag tänkte börja med system PRIO, det datorsystem som i framtiden kommer att vara det dominerande datorstödsystemet inom Försvarsmakten. Det var länge oklart om FMV och de delar av FMV (SML och FSV där SML är den Strategiska Materielledningen och FSV är den nyuppsatta organisationsdelen Förråd, Service och Verkstäder) som främst berörs av förändringen skulle använda system PRIO. Efter noggrant övervägande beslutande FMV att PRIO skulle användas vilket troligen var en förutsättning för att övergången skulle kunna genomföras. Under hösten skapades POL som kan beskrivas som en applikation i PRIO som möjliggör för FMV personal att arbeta i PRIO.

POL skapades på mycket kort tid och med en fantastisk arbetsinsats från många medarbetare inom FM och FMV och med gott stöd från IBM. Systemet skulle startas (Go Live) den 7 januari 2013. På söndagskvällen den 6 januari blev jag kontaktad av projektledningen för POL, man hade tekniska problem. Problemen löstes under natten och den tidiga morgonen och på förmiddagen kunde systemet slås på. Systemet har fungerat sedan dess och betraktas som stabilt.

En av målsättningarna med arbetet med steg ett i omdaningen av försvarslogistiken var att genomföra så små förändringar som möjligt i verksamheten. Beställningsmönster, förrådsverksamhet, verkstadsarbeten mm skall under 2013 genomföras på ungefär samma sätt som under 2012. Detta låter enkelt, men är inte helt okomplicerat eftersom det nu är två myndigheter med separata myndighetskrav. Bägge myndigheterna måste, var och en för sig, kunna redovisa sin verksamhet och sin ekonomi för uppdragsgivaren, regeringen, på ett spårbart sätt. När Försvarsmakten, till exempel, lägger en beställning hos en verkstad, är det numera en beställning till en annan myndighet och måste, naturligtvis, göras på ett sätt som kan redovisas av bägge myndigheterna. För att de ekonomiska flödena skall kunna redovisas på ett godtagbart sätt har ekonomicheferna vid Försvarsmakten och FMV skapat en uppföljningsmodell som kommer att användas för de ekonomiska uppföljningarna och redovisningarna.

Innan jag redovisar min uppfattning om hur det gick vill jag beskriva ett axplock av alla de detaljer som vi var tvungna att reda ut för att över-

föringen skulle ha tillräckligt bra förutsättningar för att kunna fungera. Jag börjar med en av de viktigaste sakerna avseende PRIO: Roller och Behörigheter. Alla anställda i Försvarsmakten har en tilldelad roll. Denna roll är kopplad till vilka behörigheter som ges till den befattning som individen har, d.v.s. hur mycket av datorsystemet har den enskilde tillgång till. När ett stort antal befattningar överförs från en myndighet till en annan, och där de som överförs fortfarande skall ha tillgång till PRIO, men i mer begränsad omfattning än tidigare, ställs stora krav på att allt blir rätt. Många av de som är kvar i Försvarsmakten skall "överta" behörigheter som de som lämnade Försvarsmakten hade, och rätt behörighet skall ges till dem som lämnade Försvarsmakten.

Nästa område som krävt mycket arbete är kartläggning och hantering av alla de avtal som Försvarsmakten hade med olika civila leverantörer. Man skulle kunna tro att eftersom det är en annan statlig myndighet som tar över verksamheten så skulle avtalen enkelt kunna överföras mellan myndigheterna, men så är det inte. Detta arbete har krävt mycket kraft, men var helt nödvändigt. Vi var också tvungna att overse alla de datorlicenser som berördes av övergången, vilket var ett omfattande och grannliga arbete. Det finns ett otal områden som betades av, steg för steg, för att övergången skulle bli verklighet.

Det jag kan konstatera efter cirka 3 veckor med de nya förhållandena mellan Försvarsmakten och Försvarets Materielverk är att de tekniska systemen fungerar över all förväntan. Vidare kan man se att problemet med Roller och Behörigheter

som jag nämnde tidigare, just nu är vår största flaskhals. Eftersom detta var förutsett har vi ett antal medarbetare som enbart sysslar med att ge personalen rätt behörighet vilket är en förutsättning för att de skall kunna sköta sina jobb. Eftersom vi velat göra så få förändringar som möjligt i arbetssätt, men ändå varit tvungna att ta hänsyn till myndighetsrollerna kan man också konstatera att arbetsflöden blivit mer komplicerade och tröga än de var tidigare och så kommer det att förbli under 2013 och kanske i början på 2014. Detta var ett medvetet val, för

att skapa bästa förutsättningar för dem som arbetar med hur Försvarsmakten och Försvarets Materielverk skall arbeta ihop i framtiden.

Jag vill avsluta med att säga att övergången har, än så länge, gått bättre än förväntat. Dock har vi inte sett hela vidden och alla konsekvenser av övergången. Jag och alla mina medarbetare vet att det nu, när det gått några veckor, kommer att uppstå friktioner. Men vi är beredda på dessa friktioner och har vidtagit omfattande åtgärder för att kunna möte dem. Hur är det då med de

besparingar som regeringen ansatt? Försvarsmakten har hela tiden varit tydlig med att besparingarna är orealistiska. Det jag kan konstatera är att verksamheten snarare blir dyrare än billigare under de kommande åren. Jag vill också understryka att arbetet med omställningen har varit mycket omfattande och att resultatet blivit så bra som det blev beror enbart på personalens lojalitet och vilja att göra allt så bra som det över huvud taget går.

Bengt Andersson
Ordförande

Seminarium den 9 april

I vårnumret 2012 av Trängklubbsnytt aviserades om att, i samverkan med Försvarshögskolan (FHS), genomföra ett seminarium omfattande HNS (Host Nation Support) under hösten 2012. Av olika anledningar tvingades vi skjuta på genomförandet till den 9 april i år. För den som är oinvigd i vad HNS betyder så rekommenderas att ta fram förra årets vårnummer av Klubbnytt för att få en insikt om vad HNS innebär.

Under seminariet kommer Sveriges möjligheter att ta emot hjälp vid civila katastrofer att belysas. Vidare kommer vår förmåga att ta emot och nyttja militär hjälp vid krig i Sverige att diskuteras. Under dagen kommer såväl praktiska som legala frågor att lyftas fram i ljuset. Slutligen kommer också frågan om vem som skulle kunna och vilja hjälpa Sverige, och varför någon skulle göra det, att behandlas. Vi har, som framgår av bifogat program, intressanta föreläsare, men ser, självfallet fram mot dina kommentarer och frågor under seminariets diskussionstillfällen.

Seminariet är kostnadsfritt för samtliga. Det inleds kl 0930 med sam-

ling och registrering samt avslutas kl 1500. Lokalen är Sverigesalen vid Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37 i Stockholm.

Klubbmedlemmar anmäler delta-

gande med namn och personnummer senast torsdag 27 mars, till Klubbmästaren Olle Schylanders e-mail: olle.schylander@tele2.se alternativt tfn: 070-302 7720. Deltagare skall kunna legitimera sig vid ankomst.

Program

Samling, registrering, kaffe	Klubbmästaren, FTK
Välkommen till FHS	Bgen Bengt Axelsson, FHS
Inledning	Genmj(M) Bengt Andersson
HNS – vad är det?	EkDr Per Skoglund, FMV
Lagar i kris och krig	Talare ej bekräftad
Kan Sverige ta emot militärt stöd vid krig i Sverige?	Genmj (PA) Karlis Neretnieks
Kan Sverige ta emot civilt stöd vid ickemilitära kriser och katastrofer i Sverige?	Avdchef Anneli Bergholm Söder MSB
Vem vill och kan hjälpa Sverige och varför?	Talare ej bekräftad
Paneldiskussion	Moderator
Reflektion och avslutning	Genmj (M) Bengt Andersson

Kadettutbildning på Logistik- och Motorskolan

Kadettutbildning inom logistik (förnödenhetsförsörjning) sker sedan hösten 2007 på Logistik och Motorskolan (LogS) i Skövde. På skolan är det framför allt utbildningssektionen som genomför kadettutbildningen. Som lärare och utbildare på utbildningssektionen tjänstgör en blandning av officerare på alla nivåer och med olika kompetenser såsom, ledarskap, krigsvetenskap, strid, vapentjänst, logistik, taktik, militärteknik, språk och fysiskt stridsvärde. På sektionen tjänstgör även officerare på bemanningsuppdrag från andra förband. Sektionen är sammansatt som en kompetensorganisation och vi har organiserat oss efter det. Det innebär att sektionen har en platt organisation med få chefer och istället sätts lärarlaget samman efter kurs och kompetens.

På skolan genomförs utbildning inom ramen för Officersprogrammet, en treårig högskoleutbildning på grundnivå. Den omfattar sex terminer, vilket motsvarar 180 högskolepoäng. Två av dessa terminer (termin 3 och 4) genomförs som verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på LogS.

På LogS genomförs också specialistofficersutbildning (SOU) på tre terminer, som i sin helhet genomförs på plats i Skövde. Under nästa år kommer vi även att starta upp en anpassad SOU, som blir en "anpassad" väg in i yrket för våra anställda soldater.

Båda utbildningarna riktar sig till samtliga insatsförband och försvarsgrenar innebärande att i samma kurs kan kadetter från både armén, marinen och flygvapnet ingå. Just nu på LogS så utbildas 48 kadetter som vid godkänd utbildning har en anställning på något av Försvarsmaktens förband.

SOU - Specialistofficersutbild-

ning

På LogS läser kadetter med logistikinriktning tillhörande samtliga försvarsgrenar. I de två innevarande kullarna finns Armén, Flygvapnet och Marinen (Amf) representerat. Utbildningen är 18 månader lång och indelad i fyra skeden. Det första skedet kallar vi grundskede. Här får kadetten bl.a. repetera grundläggande soldatfärdigheter, genomföra UGL-kurs (Utveckling Grupp Ledare) och grunder i strategi och försvarsupplysning.

Därefter kommer ett gruppchefs-skede som innefattar stridsutbildning, ledarskap, militärteknik, taktik samt vinterutbildning.

Nästa skede är ett instruktörsskede. Pedagogik, skjutledare bana, trupp-utbildning, stridsutbildning med skarp ammunition (SUSA) och grunder logistik ingår i detta skede. Dessutom genomför vi körkortsutbildning och förarbevisutbildning för tung lastbil.

Det sista skedet är ett befattningsskede. Nu delas kadetterna upp och läser olika logistikinriktningar base-

rat på behovet från deras framtida förband. De olika inriktningarna är:

- Förnödenhetsförsörjning
- Kommunikationstjänst
- Förplägnadstjänst
- Försvarsmedicin
- Eskort och konvoj

Utöver dessa ingår fortsatt logistikutbildning och en slutövning (Syntes) i detta avslutande skede.

Genom alla skeden genomförs utbildning i engelska, fysiskt stridsvärde och fysisk träning.

Efter genomförd SOU skall 1.e Sergeanten kunna utbilda soldater i grundläggande soldatfärdigheter och i facktjänsten (t ex drivmedelstjänst) och efter samövning i sin grupp och pluton kunna genomföra insats både nationellt och internationellt.

OP - Officersprogrammet

Kadetterna tillhörande Officersprogrammet genomför sin VFU på LogS, med start v.6 varje år. Antalet kadetter varierar, i år är det fyra kadetter nästkommande år fjorton.



Utbildning i drivmedelstjänst

Utbildningen under VFU:n är av mer praktisk karaktär, där kadetten skall tillämpa de teoretiska kunskaper som har tillägnats under de tre första terminerna på Försvarshögskolan (FHS). Utbildningen genomförs rent fysiskt på Militärhögskolan Karlberg (MHS-K).

Termin 3 består av grunder för övningsledare i skjututbildning på bana samt i stridsskjutning. I ledarskapsutbildningen genomförs det bl.a. utbildning i trupputbildning och övningar där det praktiska ledarskapet tränas. Kadetterna genomför även kursen Grunder logistik, där kadetten får den basala grunden i logistiska begrepp.

Inledningsvis i termin 4 ges det möjlighet att ta C-körkort samt för-

arbevis för tung lastbil. Därefter fortsätter utbildning i praktisk logistik, exempelvis handhavande av drivmedelscontainer, distributionsmetoder och konvojering. Detta är viktiga delar i utbildningen, delar som måste knytas ihop till en händelse. Syntesen, som genomförs ihop med SOU, är verktyget för detta. Under syntesen ska kadetterna tillämpa både sina teoretiska och praktiska kunskaper under så realistiska förhållanden som möjligt. Då möjligheten för kadetterna att delta i större övningar under utbildningen är mycket begränsad, så fyller just syntesen en viktig funktion för att skapa en förståelse för helheten.

Den gemensamma målbilden för all kadettutbildning vid LogS är att vi

utbildar insatschefer mot olika nivåer i våra insatsförband. Vi utbildar kadetterna i logistikledning på olika nivåer och det är en blandning av teoretisk och praktisk utbildning. Kadetten ska mycket snart efter anställning ha förmågan att verka som chef för en logistikenhet upp till plutons storlek någonstans i Försvarsmaktens organisation, både inom Sveriges gränser och i en insats någonstans i världen.

Mj Karin Malmsten
Stf C UtbS

Kn Alexander Pettersson
C SOU

Kn Dan Bromander
C OP

Trängklubbens historia

Trängklubben bildades vid ett sammanträde på Strand Hotel i Stockholm den 9. november 1916. Initiativtagare var dåvarande inspektören för trängen överste J G G Améen, som genom ett upprop till samtliga trängofficerare, f d trängofficerare och civilmilitär personal möjliggjorde bildandet. Tanken på en sammanslutning för trängens officerare med vederlikar, i likhet med vad som fanns inom artilleriets, fortifikationens och intendenturkårens officerskårer, hade väckts tidigare. Vid detta första möte deltog 57 personer. Mötet antog ett stadgeförslag att provisoriskt gälla, och efter mötet betalade samtliga deltagare den beslutade årsavgiften på två kronor. Enligt anteckningar avslutades mötet med en enkel supé för det facila priset av fem kronor ”i allt för ett”, vad det nu kunde betyda.

Stadgarna fastställdes vid ett sammanträde den 2 juni 1917 och utgavs i tryckt form 1918. Enligt dessa skulle ändamålet med Trängklubben vara att befästa kamrat-

skapet och höja samhörighetskänslan inom trängen, väcka och underhålla håg för yrkesutbildningen samt främja truppslagets utveckling i olika hänseenden. Styrelsen skulle utgöras av ordförande, sekreterare, skattmästare och klubbmästare samt två suppleanter. Hedersledamöter skulle kunna inväljas, och redan vid klubbens första sammanträde invaldes förutvarande inspektören för trängen generalen Ugglå samt f d generallöjtnanterna Ericson och Bråkenhielm.

Redan under 1917 sändes en skrivelse till samtliga trängkårers regementskvartermästare med information om Trängklubben och med hemställan att informationen skulle meddelas officerare och civilmilitära personer med officers tjänsteställning. I skrivelsen ombads kvartermästarna att förmedla anmälningar till klubben och samla in årsavgifter.

Sammanträden hölls två gånger om året, som regel i Stockholm. I juni 1921 hölls ett sammanträde på Fri-

murarhotellet i Linköping. Det torde ha varit det första sammanträdet utanför Stockholm och under de kommande åren fram till mitten av 1930-talet hölls ett sammanträde varje år på orter utanför Stockholm och då ofta i samband med trängens hästtävlingar eller trängfältövningar. Under klubbens sammanträden hölls som regel ett aktuellt föredrag. Det kunde röra olika utvecklingsfrågor som berörde trängtrupperna. Påfallande ofta var det officerare, som delgav sina erfarenheter från besök eller tjänstgöring vid utländska arméer. Sammanträdena avslutades ofta med en supé och det förekom även efterföljande dans.

Under perioden 1922-1933 utgav Trängklubben en skriftserie med ett nummer per år. I flera fall innehöll den redovisning av erfarenheter från studiebesök och tjänstgöring vid utländska arméer men även synpunkter på trängens krigsorganisation och utbildning vid förbanden. Här återfinns författare som S Engdahl, G A Smith, J G G Améen, O J Nordlindh m fl. Skrifterna sändes ut

till klubbens medlemmar och till arméns myndigheter. Denna skriftserie medförde, att Trängklubben sökte och fick ett årligt statsunderstöd. Det utgick med 200-300 kronor per år men sjönk till 150 kronor 1933. Trängklubben gjorde framställningar i slutet av 1920-talet om att det skulle höjas till 500 kronor, men det beviljades inte.

Klubbens stadgar har efter hand ändrats om än inte i någon större utsträckning. 1933 gjordes tillägget att även medlemmar av Frivilliga Automobilkåren (FAK) kunde av trängklubbens styrelse medges inträde i klubben. Detta kan ses som ett resultat av det samarbete som under slutet av 1920-talet inleddes mellan tränginspektionen och FAK styrelse angående utbildning av FAK medlemmar. Kurser under ledning av trängofficerare genomfördes vid trängkårens, och medlemmar ur FAK beordrades till tjänstgöring vid kårens.

Under åren 1937-1944 gav Trängklubben gemensamt med FAK ut tidningen "Tidskrift för Trängtrupperna" med 4-6 nummer per år. För år 1937 utgick ett statsunderstöd på 800 kronor. Tidningen innehöll många intressanta och nyttiga artiklar, som direkt rörde tjänsten vid trängtrupperna, men också artiklar av allmänt intresse som krigshistoria, utländska erfarenheter samt re-

dovisning av försök och krigsspel.

Även rena tjänstemeddelanden förmedlades i tidningen. Då den började utges angavs att den i första hand skulle vara truppslagets eget organ och inriktas på förhållanden, som berörde trängtruppernas verksamhet i fält och i fred. Därutöver var det också ett organ för FAK och dess medlemmar. Bland artikelförfattarna kan nämnas B Natt och Dag, G Björk, S Melin, B Fischer, B Hasselrot, C G Palm m fl. En artikel var en uppmaning till trängofficerare att genomgå utbildning vid Krigshögskolan. Uppmaningen kan möjligtvis vara föranledd av att vid denna tid var det fler trängofficerare, som valde att genomgå kvalificerad rid- och körutbildning vid ridskolan i Strömsholm, än att studera vid Krigshögskolan.

Under 1944 kom det upp ett förslag att trängklubbens tidning skulle slås samman med Tidskrift för Pansartrupperna. Förslaget diskuterades inom Trängklubben. Även officerskårens vid trängkårens fick möjligheter att lämna synpunkter, och resultatet blev att fr.o.m. 1945 upphörde utgivandet av "Tidskrift för Trängtrupperna" och Trängklubbens medlemmar erhöll tidningen "Pansar, Teknik, Underhåll". I denna diskuterades träng- och underhållsfrågor inom ramen för ett bredare arméperspektiv. Re-

lativt snart framkom synpunkter på att den innehöll för få artiklar, som berörde trängen, och att trängen borde ha en egen tidskrift.

Under 1950-talet upphörde samarbetet med denna tidning. I början av 1960-talet diskuterades inom klubben möjligheterna att återigen ge ut en egen tidskrift. Styrelsen bedömde dock att de ekonomiska möjligheterna inte fanns. Resultatet blev i stället att det under 1960-talet utgavs enskilda nummer i samarbete med kamratföreningarna vid trängregementena. Det innebar att ett nummer av en kamratförenings tidning vid något av trängregementena utökades och inriktades mot Trängklubben och sändes ut till klubbens medlemmar.

Efter ett arbete inom Trängklubben, som leddes av kaptenen B G Biel, utkom ett provnummer av "Klubbnytt" i februari 1982. Redaktör för detta nummer och ett antal år framåt var B G Biehl. Trängklubben har sedan dess gett ut en tidskrift, som regel med två nummer per år och med varierande ambitionsnivå beroende på ekonomiska förutsättningar. Benämningarna har växlat mellan "Klubbnytt", "Trängaren" för att sedan några år benämnas "Trängklubbnytt".

Antalet medlemmar i Trängklubben har varierat under åren. Från att från början har varit drygt 50 medlemmar steg det raskt till ca 150, bl.a. beroende på det upprop, som gick ut till trängkårens under 1917. Det innebar att en mycket stor del av trängens officerare var medlemmar i klubben. Under 1930-talet var medlemssiffran nere i under 100 för att efter hand stiga, och 1945 kunde klubben räkna 450 medlemmar beroende på dels en rekryteringskampanj ute på trängkårens, dels en omläggning av tidskriften, som riktade sig till ett bredare urval av officerare. Snart sjönk medlemsantalet åter ner mot 150 medlemmar med en ökning i början av 1980-talet till drygt 300 och i början på 1990-talet till över 500, för att därefter återi-



Anspansförband på marsch

gen minska i antal till ca 200.

Trängklubben har vid några tillfällen firat jubileer. Något särskilt firande med anledning av klubbens 50-åriga tillvaro tycks dock inte ha förekommit. Däremot firades ett 60-årsjubileum 1976 tillsammans med medlemmarnas damer på restaurang Brända Tomten i Stockholm. Ordföranden och tränginspektören Börje Wallberg höll en exposé, som det heter i klubbens årsredovisning, över Trängklubbens tidigare verksamhet varefter följde en middag. I firandet deltog 43 personer.

1991 var det 75 år sedan Trängklubben bildades. Detta firades med ett jubileum i Skövde den 2.november under ledning av tränginspektören tillika trängklubbens ordförande Ragnar Söderberg. Skövde valdes därför att Arméns Underhållscentrum i juli samma år hade organiserats i Skövde. Under jubileet informerade ordföranden om trängtrupperna och arméns underhållstjänst. Materiel och utbildning förevisades, och jubileet avslutades med en festlig middag på Göta trängregementes mäss. Drygt 50 medlemmar deltog i jubileet.

Namnet på Trängklubben har diskuterats under årens lopp. Redan 1935-36 övervägdes ett byte till "Trängofficerssällskapet" eller "Trängofficersföreningen". Namnfrågan togs upp på nytt vid styrelsesammanträde i början på 1990-talet, och under 2000-talet har namnfrågan återigen aktualiserats. Några beslut om namnbyte har dock inte fattats.

Ragnar Söderberg
Fd Ordförande
Hedersledamot

Trängträff i Skövde 18-20 oktober

Många är vi säkert som minns 2011 års mycket trevliga Trängträff i Sollefteå med omnejd och med stora förväntningar såg fram mot att delta i 2012 års träff som ägde rum med Skövde som bas och under Trängregementets kamratförenings ansvar. Nu skall man inte se våra träffar som någon tävling men att man gör jämförelser är ju fullt naturligt. Det är bara att konstatera att tredagarsvistelsen i Skövde med omnejd var definitivt i klass med det som vi upplevt tidigare år.

Det måste vara något speciellt med trängares goda förmåga att arrangera trevliga kamratträffar. Det ligger förmodligen i våra gener och

vårt logistiska blod att planera och genomföra dylika evenemang. Givetvis kommer en sådan förmåga inte helt oförhappandes utan det är ju en och annan äldre profil inom truppslaget – ingen nämnd, ingen glömd – som spämt ögonen i aspiranten, kadetten m.fl. och inpräntat underhållstjänstens viktiga betydelse i vida sammanhang så att även logistiska utmaningar likt våra kamratträffar genomförs på ett alldeles geschwint manér.

Som sagt, att det pratas och skrattas åt gamla episoder och personer är en av höjdpunkterna vid våra träffar. Man kan också konstatera att ihågkomna händelser har en ten-

dens att bara bli bättre och bättre för varje år som går men det gör ju inte saken sämre.

Torsdagen inleddes med visning av Logistikskolans lokaler och information om Trängregementets verksamhet. Alla kanske inte kände igen sig om man jämför med vad vi fick lära oss på gamla US (Underhållsskolan). Utvecklingen har ju inte stått stilla men någon kanske förundras över hur fort den egentligen gått. Lastbilarna ser någorlunda lika ut men nu är det väldigt mycket internationell verksamhet som är fokus och inte som det var förr då man drillades som bataljons- brigad- eller fördelningskvartermästare. Begreppet kvartermästare är ute ur vokabulären, nu säger man ACOS LOG, Chief G4, Chief J4 osv beroende på vilken militär stabs- eller förbandsnivå man tränas i.

På kvällen den första dagen var det sedan en välarrangerad ärtmiddag med tillbehör på Götamässen. En eloge till Gustav Berggren som, likt en gammal trafikplutonchef, ordnade upp kön till grytorna med kollektivbildningspunkt i öppningen från matsalen, rundslinga i köket och återtransport till vars och ens plats vid bordet. Då ärtmiddagen



Så här roligt har man på våra trängmöten

inleddes med SOS (för den oin-
vigde= smör, ost och sill) så utbröt
ju den sedvanliga informella snaps-
visetävlingen mellan de forna träng-
regementena. Jag säger som jag sa
förra året då det var samma visa
(!!!!) i Sollefteå: Det vore mig över-
maga att utse en vinnare då jag vill
vara med även nästa år.

Efter middagen var det sittning i
mer bekväma soffgrupper och ytter-
ligare möjlighet att utbyta tankar
och tala om gamla goda minnen
innan det var dags för tapto och
sänggående. En del hade valt loge-
ment för sin övernattnings och vad
kan förstås så var även de utvilade
då vi på fredagen samlades utanför
vakten till Trängregementet för att
vid halv nio tiden sitta upp i inhyrd
stor buss för sightseeing. Som guide
tjänstgjorde f.d. livhusaren Uno
Boman och vad han inte vet om
Västergötland är inte värt att veta.

I alla fall bar det av uppför Billing-
en längs en väg som hette
”Knecktavägen” som de flesta
Skövdebor själva inte har en aning
om att den existerar. Det var en
väg som kavalleriet på sin tid nytt-
jade och även om den nu var i skick
så att en stor buss kunde färdas på
den så kunde man utan vidare få en
god insikt om hur det var för ett par
hundra år sedan då Uno hade myck-
et att berätta om vad som då utspe-
lade sig. Vi gjorde bl.a. stopp vid en
gammal avrättningsplats där Uno
med den största inlevelse berättade
hur skarprättaren Dalman utförde
sitt arbete. Man riktigt kunde se
framför sig hur huvudena rullade
och..... Allt berättat med kryddning
av väldigt roliga Västgötahistorier.

Nästa stopp var vid Höjentorp där
Magnus Gabriel De la Gardie lät
uppföra ett riktigt lustslott i trä.
Men likt de flesta stora gamla trä-
byggnader så brann det ju ner. Jag
rekommenderar verkligen att
”googla” Höjentorp, då får man
veta mycket mer än att det var där
som vi fick oss serverat kaffe med
dopp. Sen bar det vidare längs Bil-



Bertil Kersfelt och Lars Nordmark

lingens många kulturella platser för
att så småningom hamna vid Axe-
valla Hed som en gång i tiden var
övningsplats för både Västgöta- och
Skaraborgs Regemente. Nu blev det
verkligen allvar. Uno delade in oss i
smågrupper och med en kartskick
från 1800-talet så skulle vi, efter
viss förberedelse, enskilt genom-
föra en terrängorientering. Utpekad
blev Otto von Krusenstierna som
kanske hade glömt en del om hur en
terrängorientering skall genomfö-
ras. Han kände sig verkligen för-
flyttad till aspirant- och kadett tiden
med en alltigenom tillrättavisande
lärare som grillade honom.

Vi övriga hade roligt. Efter
”grillningen” av Otto serverades
lunch i den gamla officersmässen
som numera är matsal för en folk-
högskola. Efter lunchen visade Mu-
seiförståndare Björn Lippold det
som inom kort skall bli det nya gar-
nisonsmuseet för både Göta
Trängregemente T2 och Skaraborgs
regemente P4 (som för I 9:s traditio-
ner vidare). Det gamla museet i
Skövde är således nedlagt och nya
lokaler har man därför funnit i
byggnader vid Axevalla Hed. Efter
en intressant, lärorik och rolig hel-
dag så bar det åter till Skövde för
återhämtning innan nästa evene-
mang skulle gå av stapeln.

Vid femtiden var det ånyo samling
utanför kasernvakten för att åka till
Ryttmästarbostället som f.d. livhus-
haren Bernard Englund byggt som
en kopia av hur en Ryttmästare
bodde på den tid det begav sig. Ef-
ter en historisk återblick och guid-

ning genom bostället av Bernard så
serverades en mycket välsmakande
buffé som jag är säker på var mer
tilltagen än vad ryttmästaren in-
mundigade på sin tid. Snapsvisorna
släpptes lösa igen men om sådant
sjungande har jag ju redan berättat
om hur det var kvällen innan. Det
enda är möjligt att röstkvantitet
var mer påfallande än röstkvalitet.
Efter en rakt igenom fantastisk
kväll var det återtransport till
Skövde för välbehövlig nattvila.

Den tredje dagen var det samling
vid kasernvakten redan kl 0900 vil-
ket för oss många pensionärer kän-
des lite väl tidigt. I alla fall var det
Regementets dag som var begiven-
heten denna dag. Vi var ett antal
som med stort intresse blev guide
genom kirurgtroppens tält med all
dess moderna sjukvårdsutrustning.
Soldaterna är mycket kunniga och
verkar verkligen behärska förmågan
att ta om hand skadade som behö-
ver ”skäras i”. Vid sidan av pro-
grammet på regementets dag så er-
bjöds även tillfälle att besöka det
gamla regementsområdet under Hå-
kan Janssons ledning. Gamla T 2
området är numera både högskola
och bostadsområde. För oss närva-
rande så triggades genast gamla
episoder och historier igång som
skulle kunna ägnas spaltkilometrar
men jag nöjer mig med att konsta-
tera att så är det.

Ett tredagarsmöte var därmed till
ända. Trängregementet och dess
kamratförening kan verkligen
känna sig stolta över ett mycket
välarrangerat möte som jag och alla
deltagare framför ett stort tack för.
Man brukar ju säga ingen nämnd
och ingen glömd men jag med flera
tror att Håkan Jansson skall tiller-
kännas ett extra stort tack. Vi ses
till hösten. Om det kan du läsa om
på annan plats i detta nummer av
Klubbnytt.

Olle Schylander
Klubbmästare

Stockholms Trängbefälsförening

Vad är det för förening?

Stockholms Trängbefälsförening är en av de många föreningar som tillhör Försvarsutbildarna i Stockholms län. Försvarsutbildarna är det som till för några år sedan benämndes FBU=Frivillig Befälsutbildning.

Idag har föreningen ca 250 medlemmar. Målgruppen för föreningens verksamhet är framförallt befäl som i Försvarsmakten utbildats inom underhållstjänst eller som man numera säger logistik. Det är dock viktigt att poängtera att alla som uppfyller kraven på att vara med i Försvarsutbildarna är välkomna. Föreningen har sina anor från 1914 och för den historiskt intresserade så hänvisar jag kort och gott till föreningens hemsida.

Trängklubbens medlemmar har säkert klart för sig vad ordet ”träng” egentligen betyder men då kanske någon oinvigd läser vår tidning så ger jag därför en liten förklaring. För 15 år sedan hade Försvarsmakten fyra trängregementen men idag finns bara Trängregementet i Skövde kvar så uttrycket ”träng” var då ganska välbekant även utanför försvaret. Ordet träng kommer ursprungligen från franskans ”train” (tåg/följe) via ordet ”traîner” som betyder släpa/dra. Det var och är ju precis vad de som svarar för underhållstjänsten sysslar med, nämligen se till att de stridande förbanden förses med förnödenheter och stöd med teknisk tjänst.

I den moderna krigföringen så är det inte så mycket konkret släpande och dragande då det även vid trängförbanden finns moderna utvecklade system för transporter i alla dess dimensioner. Viktigt att framhålla är att trängverksamheten också innefattar Försvarsmedicin. Så kom ihåg att ”träng” inte har det minsta med terrängen att göra även om geografien och dess terräng är ett



viktigt inslag i militär verksamhet.

Vad har då föreningen att bjuda på? Värt att nämna är att vi under årens lopp ansvarat för kurser omfattande bl.a. förarbeviskompetens/motortjänst, förplägnadstjänst och sjukvårdstjänst. Förutom kurser så genomför vi också en hel del resor till militärhistoriskt intressanta platser i Europa. Senast besök vid marinbas i Gdynia Polen, kortare studiebesök i närområdet och informationskvällar med intressanta temata.

Vad gäller aktiviteter, som inte bara rör själva föreningen, så försöker vi alltid genomföra dessa i samverkan med andra föreningar. Att samarbeta är en grundval i vårt tänkande och ju mer som Försvarsmakten reduceras och även dess behov av frivilliga så blir det än mer viktigt att samarbeta med andra föreningar inom framförallt Försvarsutbildarna.

Med denna lilla information så hoppas jag att några läsare blir intresserade av Stockholms Trängbefälsförenings verksamhet och kanske också vill bli medlemmar. Tag gärna del av vår föreningstidning, Trängbulletinen, som utkommer fyra ggr per år. Du hittar den på vår hemsida

www.forsvarsutbildarna.se/

[SthlmTrang/](#). I tidningen framgår också hur man blir medlem.

Olle Schylander
1:e vice ordförande i Stockholms Trängbefälsförening

Vårutflykt 18-19 maj

I samverkan med Stockholms Trängbefälsförening planeras en vårutflykt den 18-19 maj till Nora med omnejd.

Detaljerna är inte fastställda men följande kan bli föremål för speciell uppmärksamhet:

- Stadsvandring i Maria Langs anda
- T2 N. Det detachement som T2 hade i Nora från 1945 till 1952
- NBVJ, Nora Bergslagens Veteranjärnväg
- Engelsberg Oljeön, Världens äldsta bevarade oljeraffineri

För information om fastställt program, anmälan och kostnad mm hänvisar jag till Trängklubbens hemsida: www.ftk.nu

Olle Schylander
Klubbmästare

Trängträff i Göteborg den 6-7 September

Trängklubben inbjuder medlemmar med respektive dam/herre från T1, T2, T3 och T4 Kamratföreningar till Trängträff i Skövde enligt följande preliminära program:

Fredag den 6 september

- 10:00 Samling Göta Älvgatan, Västra Frölunda (Gamla Ka4)
- 10:15 Visning av verksamheten vid Försvarsmedicencentrum inklusive lunch
- 15:00 Transport till Käsö
- 15:30 Guidning, visning av Käsö
- 17:00 Inkvartering, egen tid, bastu, fys mm
- 18:30 Berättelsen om Käsö
- 19:00 Skaldjursmiddag inklusive öl och vin, samkväm

Lördag den 7 september

- 08:00 Frukost
- 09:30 Båttransport till Gbg via Containerhamnen
- 10:30 Visning Nya Älvsborgs Fästning
- 11:30 Besök Maritiman
- 13:00 Lunch Maritiman, Dan Broström
- 14:00 Avslutning

Inkvartering sker i befintlig förläggning på ön

Kostnad per deltagare är 650 kronor, icke medlemmar i Trängklubben betalar 950 kronor.

I priset ingår frukost, två luncher, en middag, transporter, entreavgifter samt förläggning i flerbäddsrum.

Anmälan

Din anmälan ska ha inkommit till Trängklubben senast den 24 maj. www.ftk.nu eller till klubbmästaren, Olle Schylander 070-302 7720.

Betalning

Inbetalning av deltagaravgift ska göras till Trängklubbens plusgiro 578 50-0. Glöm inte att ange namn och ev medföljandes namn.

Välkommen till en trevlig Trängträff i Göteborg

Trängklubbens årsmöte 2013

Årsmötet genomförs på Kavallerimässen i Livgardets kaserner på Lidingövägen den 7 mars kl 1830. Till mötet inbjuds medföljande dam/herre.

Baren öppnar kl 1800.

Efter årsmötet intas sedvanlig middag till en kostnad av 200 kr per person.

Stipendium i Logistik

Det tredje stipendiet i logistik utdelades vid årsmötet den 6 mars 2012.

Redan nu pågår arbetet med att inhämta underlag för nominering av 2013 års stipendiat (-er).

Stipendiet är en belöning och kan inte sökas. Förslag med motivering på lämplig eller lämpliga kandidater skall lämnas till FTK sekreterare.

Stadgar för stipendiet framgår på hemsidan www.ftk.nu.

Styrelsen vill ha förslagen senast 1 december 2013.

Medföljandeprogram: Övlt Catarina Niklasson-Schön, håller föredrag under rubriken "Att vara kvinna i Försvarsmakten".

Under kaffet kåserar professor Lars Ericson Wolke om "Militärhistoria, vad det är och vad forskar man på idag".

Anmälan sker senast måndag 4

mars till klubbmästaren:
e-mail: olle.schylander@tele2.se
med rubrik: Anmälan till FTK årsmöte. Eller tfn 070-302 7720.

Av anmälan måste framgå namn med personnummer.

Välkommen
Olle Schylander
Klubbmästare

Klublunch den 29 maj

Trängklubbens inbjuder till vårlunch den 29 maj med start kl 1100.

Plats är restaurang Vingen på Försvarets Materielverk (FMV), Banergatan 62.

Vi sitter för oss själva i "VIP-matsalen". Maten hämtar vi i stora matsalen.

Priset inkl dryck och kaffe är 75 kr.

Föredragshållare är ännu inte bestämd. Håll utkik på hemsidan.

Anmälan senast 27 maj med namn och personnr görs till klubbmästaren Olle Schylander genom e-mail eller telefon.

Vid inpassering till FMV krävs ID-handling.

E-mail:
olle.schylander@tele2.se
Tfn:
070-302 7720

Varmt välkommen

Olle Schylander
Klubbmästare

Styrelsen 2012 - 2013

Ordförande
Bengt Andersson
LOGISTIKCHEF
107 85 Stockholm
08-788 8593



bengt.e.andersson@mil.se

Sekreterare
Peter Wase
FHS
Box 27805
115 93 Stockholm
08-553 429 51



peter.wase@fhs.se

Klubbmästare
Olle Schylander
Hällmarksvägen 37
186 53 Vallentuna
070-302 7720



olle.schylander@tele2.se

Vice ordförande
Mats Ström
C FMLOG



mats.strom@mil.se

Skattmästare
Leif Engström
Gröndalsvägen 214
117 69 Stockholm
070-263 6816



leif_engstrom@telia.com

Ledamot
Thomas Lyck
LogS TrängR
Box 602
541 29 Skövde
070-882 4569



thomas.lyck@mil.se

Förenings-
brev

B

SVERIGE
PORTO BETALT
PORT PAYÉ

Vid obeställbarhet returneras till: Leif Engström, Gröndalsvägen 214, 117 69 STOCKHOLM



Start Om FTK Aktuellt Trängklubbsnytt Länkar Logga in Gästbok Kontakta oss

Välkommen till FTK

Försvarets Trängklubb har som ambition att bli en försvarsmaktsgemensam intresseförening för främst militär logistik.

Alla med intresse för logistik är välkomna som medlemmar. Syftet med klubben är att kunna fördjupa sig i logistiska frågor tillsammans med andra under trevliga och kamratliga former.

Försvarets Trängklubb vill skapa en samhörighetskänsla mellan anställda, före detta anställda - militära som civila - inom Försvarsmakten, med intresse för logistik.



Försvarets Trängklubb | Gröndalsvägen 214 | 117 69, Stockholm | info@ftk.nu

På marsch med Trängen

Köp CD-skivan via hemsidan www.ftk.nu/kontaktaoss. Priset är 140 kronor. Uppge namn och adress samt meddelandet "På marsch med trängen" så kommer den med posten. Betalningen görs till plusgirokonto 578 50-0. Det går också bra att kontakta skattmästaren på telefon 070-263 6816.

Skattmästarens rader

Medlemsavgiften i Försvarets Trängklubb är oförändrat **100 kronor**. Som bilaga till tidningen medföljer inbetalningskort till dem som inte erlagt medlemsavgiften 2013.

Klubbens finansiella ställning är stabil. Det är dock lika angeläget som tidigare med frivilliga ekonomiska bidrag till tidningsfonden. Ett varmt tack på förhand för ditt bidrag.

Medlemsavgift för 2013 till plusgirokonto 578 50-0

TRÄNGKLUBBSNYTT

En medlemstidning för Försvarets Trängklubb

Hemsida: www.ftk.nu E-post: info@ftk.nu PG 578 50-0

Ansvarig utgivare: Bengt Andersson, Redaktör: Olle Schylander, Redigerare Leif Engström

Tryck: Idéprint Sverige AB